

Στόχος η παρακολούθησή τους για αποσυμφόρηση των φυλακών

“Βραχιολάκι” για κρατούμενους

Μόλις την περασμένη εβδομάδα η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο υπουργός κ. Αντ. Ρουπακιώτης, ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Μεταξύ αυτών ανακοίνωσε την καθιέρωση συστήματος γεωεντοπισμού -βραχιολάκια- για άτομα που μπορούν να εκτίουν κράτη-ση εκτός φυλακής ή για όσους παίρνουν άδεια.

Ρεπορτάζ:
ΤΟΥΛΑ ΚΕΚΑΤΟΥ

Από τους βασικούς στόχους του υπουργείου είναι η κατ' οίκον κράτηση σε μία προσπάθεια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των φυλακών. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα, σε αρκετές φυλακές της χώρας (σε πανθεσσαλικό επίπεδο στις φυλακές Τρικάλων και Λάρισας) οι κρατούμενοι βρέθηκαν σε κινητοποιήσεις με αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, λόγω μεγάλου συνωστισμού. Ζητούν άμεση αποσυμφόρηση και η μέγιστη κράτηση να μην ξεπερνά τα δώδεκα χρόνια. Παράλληλα ζητούν η ποινή καθιέρωσης έως δέκα χρόνια να μετατραπεί σε φυλάκιση.

Η καθιέρωση του συστήματος γεωεντοπισμού θα λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα GPS και η Πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τον κάθε κρατούμενο εκτός φυλακής. Η καθιέρωση αυτού του συστήματος θεωρητικά θα απαιτήσει τη συνδρομή τεχνικών και ιδιωτικών εταιριών. Το ενδιαφέρον άλλωστε, που φαίνεται πως θα αναπτυχθεί, αναμένεται να είναι μεγάλο.

Ο πραγματογνώμονας συστημάτων ασφαλείας κ. Άγγελος Αγραφιώτης, εξηγεί πως θα λειτουργεί το “βραχιολάκι” και τα οφέλη της Πολιτείας που θα προκύψουν. Βασικό ρόλο για να οδηγηθεί η Πολιτεία σε μία τέτοια απόφαση φέρεται να έπαιξε η απόδραση του διαβόητου κακοποιού Μιχάλη Μακρυγιάννη, ο οποίος παρότι έχει καταδικαστεί σε τέσσερις φορές ισόβια για πέντε φόνους δεν επέστρεψε μετά από ολιγοήμερη άδεια στις φυλακές της Λάρισας.

“Η χρήση του ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης” λέει ο κ. Αγραφιώτης, “είναι έ-



νας συνδυασμός επανδρωμένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ο οποίος παρέχεται από ιδιωτικές εταιρείες security εδώ και χρόνια στην Αγγλία και τις ΗΠΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των φυλακών και η οικονομία κλίμακας σε νέες επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος. Το βραχιόλι εφαρμόζεται σε κρατούμενους οι οποίοι βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό, σε αυτούς που απολαμβάνουν το ευεργετικό μέτρο της ολιγοήμερης απουσίας - άδειας και τέλος σ' αυτούς που έχουν ενταχθεί σε ειδικά προγράμματα επανένταξης. Και στις τρεις κατηγορίες εντάσσονται φυλακισμένοι συγκεκριμένων ελαφρών εγκλημάτων (κλοπών - μικροδιακίνησης ναρκωτικών κ.ά.) και όχι φυλακισμένοι δολοφονιών, τρομοκρατίας κ.λπ.”.

Πώς λειτουργεί

Για τους κρατούμενους σε κατ' οίκον περιορισμό “το βραχιολάκι προϋποθέτει την υποχρεωτική διαμονή (περιορισμό) των κρατουμένων, για το υπόλοιπο της ποινής τους στις οικίες τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα διαμονής και διατρο-

φής τους, με παράλληλη παρακολούθησή τους για την τήρηση της ποινής τους.

Και συμπεριλαμβάνει αφενός την ηλεκτρονική παρακολούθηση των κινήσεων του κρατούμενου, από τον κεντρικό σταθμό της ιδιωτικής εταιρείας security, όσο αυτός βρίσκεται εντός της οικίας του, αφετέρου τις τηλεφωνικού χαρακτήρα αιφνιδιαστικές “εφόδους” από τον κεντρικό σταθμό της ιδιωτικής εταιρείας security. Ενίοτε, σημειώνεται και διά ζώσης παρακολούθηση με κατ' οίκον επισκέψεις από τους επιμελητές της ιδιωτικής εταιρείας security” λέει ο κ. Αγραφιώτης. Και συνεχίζει: “Για τους κρατούμενους σε άδεια, όσο βρίσκονται μέσα στο σπίτι τους ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια, καθώς η ηλεκτρονική παρακολούθηση των κινήσεών τους ανατίθεται και αυτή στον κεντρικό σταθμό της ιδιωτικής εταιρείας security, ενώ μέσω ενσωματωμένου GPS εντοπίζεται ανά πάσα το στιγμή τους όταν ξεπορτίζουν. Για τους κρατούμενους υπό επανένταξη ή για όσους παρακολουθούν κάποιο ειδικό πρόγραμμα, όπως σπουδών, κοινωνικής εργασίας η οποία

τους έχει επιβληθεί κ.ά. που επιβάλλουν την ελευθερία κινήσεών τους ακόμη και σε καθημερινή βάση, μιας και το βράδυ θα επιστρέφουν στο κατάστημα κράτησης ή το σπίτι τους, συμπεριλαμβάνει μονότονα αυστηρά την ηλεκτρονική παρακολούθηση των κινήσεων των κρατούμενων, από τον κεντρικό σταθμό της ιδιωτικής εταιρείας security, όσο αυτοί βρίσκονται εντός της οικίας τους και μέσω GPS όταν εξέρχονται αυτής”.

Ο κ. Αγραφιώτης εξηγεί πως στον κρατούμενο τοποθετείται αγκράφα στο πόδι που λειτουργεί ως πομπός, σε ραδιοφωνική συχνότητα, στέλνοντας ένα συνεχές σήμα στην κεντρική μονάδα (πομποδέκτης). “Στο σπίτι του εγκαθίσταται κεντρική μονάδα (πομποδέκτης), που επικοινωνεί (call back) με τον κεντρικό σταθμό της ιδιωτικής εταιρείας security μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Σε περίπτωση απομάκρυνσης, πέραν της προβλεπόμενης απόστασης (25μ.), διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ των πομποδεκτών, με αποτέλεσμα η κεντρική μονάδα να πραγματοποιεί Call back alarm στον κεντρικό σταθμό. Call back alarm προκαλείται και όταν ο κρατούμενος διαρρήξει την αγκράφα (tamper) ή προσπαθήσει να μετακινήσει ή να ανοίξει την κεντρική μονάδα (tamper). Σε περίπτωση alarm, ο κεντρικός σταθμός διενεργεί τηλεφώνημα στην οικία του κρατούμενου, κατευθύνεται στην οικία ο επιμελητής και παράλληλα ειδοποιείται και η αστυνομία. Η κεντρική μονάδα κρατά στη μνήμη της ιστορικό, το οποίο αποστέλλει στον κεντρικό σταθμό, με τη διαδικασία του 24hours check, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Άλλος τρόπος είναι η τοποθέτηση στον κρατούμενο αγκρά-

φας στον αστράγαλό του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης - διάρρηξης, πέραν της προβλεπόμενης απόστασης, (ζώνη - αγκράφα δύο μέτρα) διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ των πομποδεκτών, με αποτέλεσμα η ζώνη (κεντρική μονάδα) να πραγματοποιεί Call back alarm, στον κεντρικό σταθμό.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάρρηξης του βραχιολιού ή παραβίασης των γεωγραφικών ορίων που πρέπει να κινείται ελεύθερα ο αδειοδοτημένος κρατούμενος, συλλαμβάνεται και οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Παράλληλα διπλασιάζεται η ποινή του και δεν λαμβάνει ποτέ ξανά άδεια”.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τον κ. Αγραφιώτη, τα θετικά σημεία για τον κρατούμενο αφορούν στην καλύτερη διαβίωση του κρατούμενου, ότι περνάει σημαντικό χρόνο με την οικογένειά του και όπως έχει αποδειχτεί στατιστικά, τον βοηθά να επανενταχθεί καλύτερα και γρηγορότερα στην κοινωνία, ενώ η έννοια της παρακολούθησης, τον αποτρέπει να επαναλάβει αδικήματα ή επισκέψεις σε παλιά στέκια. Σε ό,τι αφορά στα θετικά απότοκα επακόλουθα για την κοινωνία και το κράτος, αυτά υποστηρίζεται ότι είναι η αποσυμφόρηση των κορεσμένων φυλακών, η μη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με δαπάνες για την κατασκευή νέων φυλακών, μείωση του κόστους φύλαξης και διατροφής των φυλακισμένων ή στην περίπτωση που κάποιος καταδικαστεί να μην πλησιάζει θυματοποιημένο από το ίδιο άτομο ή άτομο το οποίο απειλεί, βεβαιώνεται πως με το βραχιολάκι ο κρατούμενος δεν θα εισέλθει σε απαγορευμένη περιοχή όπως η γειτονιά του θύματος.